

Sint – Valentijn ANDERS - WANDELING

Het is een traditie dat diverse West-Vlaamse parochies, met ondersteuning van de dienst Gezinspastoraal van het bisdom Brugge, in de periode van Valentijn initiatieven nemen waarbij we de liefde vieren: een quizavond met jubilerende koppels, een Valentijnviering met koppels die het voorbije jaar huwden, een Valentijnetentje met verloofden, enz.. Al deze plaatselijke initiatieven vallen onder de noemer **Sint-Valentijn-Anders**.

Dit jaar zijn we genoodzaakt om op zoek te gaan naar een **coronaproof alternatief**. Vanuit de dienst gezinspastoraal van het bisdom Brugge werd aan de parochies voorgesteld om in de loop van de maand februari een individuele wandeling uit te stippelen waarbij we de schijnwerper op de liefde in een gezin zetten. Onze pastorale eenheid neemt deel aan dit initiatief.

Het **concept** van de “**Valentijnwandeling**” bevat volgende elementen:

- De wandeling is geen collectief gebeuren, maar is bedoeld voor individuele gezinnen, elk binnen zijn bubbel.
- Om die reden gaat de wandeling niet op één bepaald moment door, maar kunnen de gezinnen **van 14 februari t.e.m. 28 februari** deelnemen, elk op individueel initiatief. Op die manier vermijden we samenscholingen. Deze wandeling heeft plaats op het grondgebied Kerkhove en Waarmaarde.
- Het parcours voorziet acht haltes. Op elke halte vinden de wandelaars een pancarte, een V-bord (zoals bij ‘huis te koop’, maar bij ons is het zonder commerciële doeleinden). Op de voorkant vinden de wandelaars een QR-code die hen via de smartphone brengt naar een filmpje waarin een of meerdere personen getuigen over de liefde. Op de achterkant vinden ze informatie over de wandeling.
- De organisatoren ter plekke zorgen ervoor dat de V-borden aan een woning of op een privédomein geplaatst zijn, uiteraard mits toestemming van de eigenaar.

Praktische info:

- Deze wandeling start en eindigt aan **de kerk van Kerkhove**.
- Er zijn blaadjes met **de gedetailleerde beschrijving van de route ter beschikking achteraan in de kerk van Kerkhove**
- De afstand bedraagt ongeveer 7 km.
- Bij elke halte duurt het filmpje 2 à 5 minuten. Dit eindigt met een opdracht waarmee de deelnemers aan de slag kunnen gaan op weg naar de volgende halte.
- We voorzien ook enkele boekjes op A5-formaat voor wie niet over een smartphone met internetverbinding beschikt. In dat boekje vindt u een korte uitgeschreven samenvatting van de acht getuigenissen en gespreksopdrachten.

We wensen jullie alvast een aangename wandeling. Het zou fijn zijn indien we enkele reacties of foto's mochten ontvangen. Deze kan je doorsturen naar: pehfamilie@gmail.com

Maria Moerman – Tom Dekeyser – Peter Degroote

Vanuit het Team van de Pastorale Eenheid Heilige Familie Avelgem

