

## H. FAMILIE AVELGEM SCHELDELAND

### Vakantie



vakantiemaanden. 't Ga je goed juf, meester, klasgenoot! Ik blijf aan julie denken.

#### Dag 18-jarige,

De poort staat open, maar we zullen ze niet achter je sluiten. We zien je node weggaan, maar we zeggen: tot ziens! We weten niet wat je weg zal zijn, maar je ouwe school blijft een vluchtheuvel voor jou. Je verblijf hier was een doortocht. We hebben getracht je te begeleiden, maar de keuze ligt bij jou. Alleen onze wensen – van harte! – kunnen je vergezellen: de toekomst hoort je toe, de toekomst ben jezelf, God zij met je!

En met de kinderen beginnen ook **heel wat volwassenen** aan hun vakantietijd. Eerst de nodige opvang zoeken, kampen, speelpleinwerking, grootouders... tot ook

voor ouders de congé begint. Wordt het thuis wat klussen en wat chillen? De geschikte tijd om dichtbij ruimte te scheppen voor samen zijn, voor een gezonde wandeling, voor samen spelen, of een dagje met de trein naar zee... Of wordt het een reis(je)? Laat het je horizon verruimen. Interesse in vreemde culturen leidt naar meer begrip en broederlijkheid wereldwijd. Hoe je vakantie ook wordt, het wordt je van harte gegund!

Maar niet iedereen is wellicht aan vakantie toe. Misschien past het niet in je werk. Of misschien lukt het voor jou en je gezin niet omwille van grote zorgen of ziekte. We wensen je dat je mensen mag ontmoeten op je weg, mensen die je wat vreugde brengen en je kunnen bijstaan in de moeilijke momenten.

Het is druk geweest. De laatste loodjes wogen zwaar. Leerlingen en leerkrachten waren min of meer opgebrand. De laatste agenda's en examens werden naar een stoffige zolder gedragen. Het zijn niet alleen de arbeid en de lasten die je naar boven sleurde. Het waren ook de tijden van een lach en een traan die je in dozen hebt verpakt. Je liet er een stukje van je ziel achter.

#### Dag meester, dag Juf,

Het is weer zo ver. Een heel jaar hebben we samen gezeten en af en toe zat je wel met de handen in het haar omwille van jouw klas. Maar ik vond het hier fijn! Bedankt. Ook dank aan de moekes van de refter en de opvang en de mensen van het onderhoud. Zonder jullie zou het op school niet zo goed verlopen! Dag vrienden, vriendinnen, Het is vakantie, ik zal jullie missen, weet je. En al heb ik je ooit eens lekker geplaagd, al draaide ik eens mijn rug naar jou, al liet ik je soms aan de kant staan, nu besef ik pas dat we mekaar echt nodig hebben. Het schooljaar is voorbij, ik maak het even stil en vraag aan onze Vader in de hemel glimlachend neer te kijken op ieder van ons en ons bij de hand te nemen gedurende die twee



Jezus op het meer. "kom, we zijn weg"



Ik hou van de zon, de zee, de vogels, allerhande dieren en vissen, de bergen, de dalen, de bloemen in 't gras... Ik hou van de schepping en al wat leeft, maar ik begrijp niet waarom God de mug geschapen heeft.

#### BINNENSTE BUITEN

"Kom, we zijn weg," zei Jezus en Hij voer met zijn leerlingen het meer over naar een eenzame plek om daar alleen te zijn en wat uit te rusten... (Zo staat het ongeveer in Mc.6, 31-32). Jezus' voorstel om vakantie te nemen is heel bescheiden, alsof Hij wilde zeggen: verwacht daar nu ook niet alles van. Vakantie is geen wonderrecept dat plotseling alles herstelt en alles geneest. Vakantie is maar de valies: het hangt vooral af van wat je erin steekt.

Kom, we zijn weg! De zorgen, de drukte en de eentonigheid van het alledaagse werk achter zich laten. Een andere plek opzoeken... Geen mierenkolonie van mensen waar iedereen weer niemand is, maar een plek waar je de ander van heel ver ziet aankomen, om daar de ruimte te vinden om er respectvol voor elkaar te zijn.

"Kom, we zijn weg," zei Jezus, "Vakantie is een tijd om ook eens dicht bij Mij te zijn."

Prettige vakantie!  
Ann Lanneau

#### Tekenwedstrijd

In elke kerk van onze pastorale eenheid liggen tussen 1 juli en 31 augustus kleurplaten voor kinderen tot 12 jaar. Bezoek eens één of meer van onze kerken tijdens een wandeling met je (klein)kind(eren) en neem een kleurplaat mee. Ingekleurde platen kunnen tot en met zondag 1 september ingediend worden in jouw kerk (naar keuze). Noteer op de achterkant enkele gegevens van het kind dat de tekening kleurde. En geef ook de naam van een ouder met mailadres door, zodat we je kunnen herinneren aan de prijsuitreiking. In het weekend van 14 en 15 september krijgen alle aanwezige kinderen voor hun tekening een leuke verrassing. In die weekendmissen trekken we ook telkens een aantal winnaars. Zij krijgen dan nog iets extra...

Philippe Vercoutere

(het volledig reglement van de wedstrijd kan je vinden verder in deze editie)